

Mette ♥ NY



Madeleine Regtering

21 februari 2014

Boekbeschrijving

Inhoudsopgave

Inleidingblz 3

Hoofdstuk 1.....blz 4

Hoofdstuk 2blz 5 en 6

Hoofdstuk 3.....blz 7

Conclusie.....blz 8

Bronvermelding.....blz 9



Inleiding

Ik heb dit boek gekregen van mijn ouders omdat het over New York gaat en daar ga ik, hopelijk, dit jaar heen. Het leek mij een leuk boek, daarom heb ik het gekozen. Ik heb veel over New York gehoord van mijn ouders en het lijkt mij een fantastische stad.

Voor mijn boekbeschrijving heb ik eerst het boek gelezen en daarna begon ik met het voorblad en de hoofdstukken en daarna de rest (voorblad, inhoudsopgave, enz.).

Ik heb ook aan de schrijfster (Geeri Bakker) wat informatie gevraagd. En ze had mij geen info gegeven maar ze wil een workshop in de klas komen doen.

(In plaats van New York zeg ik NY.)



NYC

Hoofdstuk 1: De Schrijfster

De schrijfster van dit boek heet Geeri Bakker. Dit is ook haar echte naam. Zij is geboren op 30 augustus 1959 in Medemblik. Zij woont nu in Sassenheim. Al bij haar zevende jaar was ze vijf keer verhuisd. Tijdens haar jeugd woonde ze in de Haarlemmermeer. Toen ze klein was wilde ze heel graag verpleegkundige worden en dat deed ze tot haar 28^e. In 1988 ging ze bij de KLM werken als stewardess.

Geeri is ongeveer in 2011 begonnen met schrijven.

Andere boeken van Geeri zijn :

- ❖ Mette goes to China
- ❖ Mette tours France
- ❖ Mette loves NY

De website heet : <http://mettemeetstheworld.nl/>

Daar kun je o.a. deze titels vinden :

- ❖ Info over de boeken
- ❖ Info over de schrijfster
- ❖ Contact
- ❖ workshops



Geeri Bakker

Hoofdstuk 2 : De Samenvatting

Het boek gaat over:

Mette wordt opgebeld door Jort, want hij vliegt met zijn vader mee naar NY en hij vraagt of Mette mee wil. Toeval is dat hun ouders samen moeten vliegen want één is piloot en de ander stewardess. Onderweg in het vliegtuig ontmoeten zij twee bijzondere mensen. Eén daarvan is Patrick en hij doet mee aan de marathon en hij komt uit Kenia waar Mette woonde voor dat ze geadopteerd werd. De andere is een blindeman die heel verdacht is. Als ze aan komen gaan ze slapen.

De volgende dag gaan ze met de metro naar een plek om fietsen te huren. Bij dat plekje kan je ook de boot naar het Vrijheidsbeeld nemen. Daar komen ze de blindeman weer tegen . Als ze de fietsen hebben, gaan ze opweg naar Brooklyn Bridge. Onderweg stoppen ze bij een caffè aan het water. Er vliegen een paar kleine vliegtuigjes over het water. Opeens botsen 2 vliegtuigjes tegen elkaar aan. Bijna alle passagiers vluchten maar 1 iemand blijft liggen. Mette ziet het en gaat hem redden. Als ze bij hem is ziet ze dat het Patrick is. Ze redt hem en zwemt naar de kant. Daar zijn allemaal fotografen die willen haar interviewen. Gelukkig zijn Patrick en Mette in orde. Dan gaan ze verder naar Brooklyn Bridge.

De volgende dag gaan Mette en Jort naar het Vrijheidsbeeld. Ze moeten eerst met de boot er naar toe. Daarna gaan ze wat eten en geeft de moeder van Mette de kaartjes. De blindeman gaat ook weer naar het Vrijheidsbeeld. Als ze boven zijn gekomen is er opeens brand. Ze zien de blindeman vluchten met het blusapparaat. Iedereen probeert te vluchten, maar dan gaan de deuren dicht. De bewaker ligt bewusteloos op de grond . Mette ziet de stok van de blindeman liggen en ze proberen daar mee de deur open te maken. Maar dat lukt niet. Ze weten nu zeker dat de blindeman niet blind is, in de stok zat benzine om de brand te stichten.

Uiteindelijk openen ze de deur met het kunstbeen van Jort (Jort heeft een auto ongeluk gehad en is toen zijn been verloren).

Iedereen vluchtte en dan komt de politie Jort en Mette verhoren. Ze vertellen wat er is gebeurd. Dan werd Jort boos op Mette. De politieagente vroeg wat er is en Mette vertelde dat de reden dat ze naar New York zijn gekomen om de marathon te zien. Dan zegt de politieagent dat ze met de politiehelicopter naar de marathon mogen. Als ze daar zijn, mogen ze van het restaurant gratis eten.

Ze staan bij de finish en ze zien Patrick aankomen met een paar anderen. Gelukkig wordt hij eerste en ze mogen hem zijn prijs geven. De volgende dag vertrekken Mette en Jort weer naar huis.

Hoofdstuk 3 : Mijn Mening

Ik had nog meer over willen lezen over wat er gebeurt als ze thuis komen en over de terugreis. Het verraste mij een beetje over de blindeman.

Van dit boek word je blij van want het is leuk! Je leert veel over New York en het is ook een spannend boek. Er staan ook weetjes in over New York en over Amerika zoals:

Weetje over Big Apple:

Big Apple is een bijnaam voor de stad NY. Lang geleden noemde de stalknechten die mee reisden met de racepaarden NY Big Apple. Daarmee bedoelden ze dat in NY alles kon. Verslaggever John Fitzgerald gebruikte deze bijnaam in zijn krantenartikelen en vanaf die tijd werd deze bijnaam steeds bekender. In 1971 werd een foto van een grote appel gebruikt om NY nog bekender te maken en vanaf die tijd heet NY in de hele wereld Big Apple.



Conclusie

Ik heb geleerd dat een werkstuk maken soms leuk is maar als ik er eerder meer tijd aan besteed is het sneller af.

Over de schrijfster heb ik gelezen dat ze in de Haarlemmermeer heeft gewoond. Het was best makkelijk maar soms ook moeilijk want dan snapte ik iets niet en dan kon ik de vraag niet beantwoorden.

De samenvatting was makkelijk en mijn mening was dan weer wat moeilijker : want het is een makkelijk verhaal om op te schrijven en bij mijn mening waren er weinig vragen dus moest ik iets zoeken om de ruimte op te vullen.

Ik zou een boek over iets spannends willen schrijven, of over een land (maar geen reisgids) of over liefde.

Bronvermelding

Website : <http://mettemeetsttheworld.nl/>

Boek: Mette❤️ NY.

Schrijfster : Geeri Bakker

Uitgeverij: Callenbach

Bladzijdes: 123

Jaar van uitgave: 2013

Druk : 1^e

